

Har du hørt hvad der sker i verden

Har du hørt hvad der sker?
Har du hørt hvad der sker?
Har du hørt hvad der sker i verden?
Har du hørt hvad der sker?

Vil du med ud på eventyr i dag?
Du skal ikke være bange, for vi følges
Så pak din kuffert for vi flyver lige om lidt
Ta' passet med og så afsted

Har du hørt hvad der sker i verden?
Har du hørt hvad der sker?
Toner, rytmer og gode sange
Vi vil bare ha' mer!

Vi sidder tæt i flyet, der er skyer overalt
Og vi har sommerfugle i maven
Uh, det er så spændende hvor mon vi lander lige om lidt
Jeg håber det er et sted hvor der er varmt

Har du hørt hvad der sker i verden?
Har du hørt hvad der sker?
Toner, rytmer og gode sange
Vi vil bare ha' mer!

Så nu er vi landet, og jeg kigger mig omkring
Der sidder nogen i skyggen og spiller trommer
De synger på et sprog som jeg ikke helt forstår
Men jeg vil hen og være med

Har du hørt hvad der sker i verden?
Har du hørt hvad der sker?
Toner, rytmer og gode sange
Vi vil bare ha' mer!

*Tekst og melodi:
Rasmus Hollerup og Clara Aaholm*



Safari i Sydafrika

Nu ska' vi på safari
Og se en masse dyr
Gad vide hvad vi møder?
Vi skal på eventyr!

Vi skal se på aber
Der klatrer rundt i træer
De spiser kun bananer
Og danser sådan her

Nu ska' vi på safari
Og se en masse dyr
Gad vide hvad vi møder?
Vi skal på eventyr!

Vi skal se på slanger
Der snor sig rundt omkring
De har ingen arme
Og danser sådan her

Nu ska' vi på safari
Og se en masse dyr
Gad vide hvad vi møder?
Vi skal på eventyr!

Vi skal se på løver
Der lægger sig på lur
De er meget farlige
Og danser sådan her



Tekst og melodi: Rasmus Hollerup, Maria Højtoft, Nanna Lærke Petersen

Trolde i Norge

Har du set en lille trolde
Oppe i Norges skove?
For trolde de løber omkring
Oppe i Norges skove

Så sig "Hej med dig
Skal vi lege nu?"
Ja, sig "Hej med dig
Jeg ka' lege nu"

Har du set en lille hale
Oppe i Norges skove?
For trolde de har en hale
Oppe i Norges skove

Så sig "Hej med dig
Skal vi lege nu?"
Ja, sig "Hej med dig
Jeg ka' lege nu"

Så vrikker vi nu
Du-du-du, du-du
Vrik med halen

Har du set en lille svamp
Oppe i Norges skove?
For trolde de spiser svampe
Oppe i Norges skove

Så sig "Hej med dig
Skal vi lege nu?"
Ja, sig "Hej med dig
Jeg ka' lege nu"

Så plukker vi nu
Du-du-du, du-du
Plukker svampe

Tekst og melodi: Clara Aaholm



I Frankrig spiser man snegle

I Frankrig spiser man snegle
Og gammel ost til dessert
Og rødvin, champagne og hvidvin
Bliver drukket af landets ekspert

I Frankrig står et Eiffeltårn
Og gamle kirker *en masse*
Og store slotte stråler i lyset fra solens palads

I Frankrig gi'r man ikke knus
Når man møder en ven
For når man hilser kysser man
Og så bli'r man kysset igen

Tekst og melodi: Rasmus Hollerup



Lama-tango i Argentina

Nu er vi landet her i tangoens land
Og vi danser omkring
Varme rytmer spilles på en spand
Klap med, min ven
Er du klar? Så gør vi det igen

Solen bager på den frodige dal
Argentina er smuk
Nu bestiger vi det store bjerg
Tag tasken med for nu skal vi altså snart afsted

Her vil jeg klappe en lama
Det er en lille kamel
Måske ka' den danse en tango?
Men pas på hvor du står,
hvor du kigger og går
Hov, nu drejer den hovedet hen mod mig

Jeg siger ad-ad! Våd i hovedet
Den dumme lama har spyttet på mig
Jeg siger ad-ad! Våd i hovedet
Jeg må gå en anden vej

Nu har jeg vasket mit ansigt
Nu vil jeg prøve igen
Jeg vil lære den lama at danse
Tag et skridt og så to
Og så tre og så fire
Hov, nu drejer den munden hen mod mig

Jeg siger ad-ad! Våd i hovedet
Den dumme lama har spyttet på mig
Jeg siger ad-ad! Våd i hovedet
Jeg må gå en anden vej

Ad-ad! Våd i hovedet
Den dumme lama har spyttet igen
Ad-ad! Våd i hovedet
Den vil ikke være min ven

Tekst og melodi: Rasmus Hollerup



Tag med mig til Kina

I Kina har de bygget en mur
Den er så stor at den kan ses fra rummet
I Kina har de bygget en mur
Den er så stor at den kan ses fra rummet

Og de si'r
Ching chang choe
Ching chang choe
Ching chang choe
I stedet for at sige hej
Ja de si'r
Ching chang choe
Ching chang choe
Ching chang choe
I stedet for at sige hej

I Kina har de mange søde dyr
I bambusbusken sidder der en panter
I Kina har de drager der spyr ild
Men dragerne er gode ikke onde

Og de si'r
Sus, sus, sus
Når de flyver
Ja, de si'r
Sus, sus, sus
Når de flyver

Tag med mig til Kina der er sjovt
Vi ka' spise ris
Tag med mig til Kina der er sjovt
Vi kan få en hat
Tag med mig til Kina der er sjovt
Vi ka' lege ninja
Tag med mig til Kina der er sjovt
Vi ka' ride på en drage

Tekst og melodi: Clara Aaholm



Samba i Brasilien

Alle børn danser samba
Danser hele natten uden besvær
Alle børn danser samba
Vi bli'r ved, for vi ka' ik' la' vær'

Se mig danse nu
Danse, som i Brasilien
Se mig danse nu
Danse som i Brasilien

Alle børn ka' li' samba
Rytmen swinger, kroppen følger med
Alle børn ka li samba
Selvom det bli'r mørkt, så bli'r vi ved

Se os danse nu
Danse, som i Brasilien
Se os danse nu
Danse, som i Brasilien

DANSESTYKKE

Se os danse nu
Danser som i Brasilien
Se os danse nu
Danser som i Brasilien

Tekst og melodi: Clara Aaholm



Guldgraver i USA

Her i landet kan man grave efter guld
Og man graver til sækken den er fuld
Hvis du finder skattekisten bli'r du rig
Og så ka' du købe alt hva' du ka' li'

Guld og grønne skove
Her er alle sjove
Howdy og velkommen her til USA
Du er fri som fuglen
Hop nu med i poolen
Så ka' du få alt hva' du vil ha'

Flaget her er både rødt og hvidt og blå
Det er landet hvor de rige har det godt

Her i landet er der nok til alle mand
Selv den fattige kan blive rig sådan
Vi har bjerge, vi har floder fuld af vand
Og på prærien rider cowboyen i sand

Guld og grønne skove
Her er alle sjove
Howdy og velkommen her til USA

Du er fri som fuglen
Hop nu med i poolen
Så ka' du få alt hva' du vil ha'

Flaget her er både rødt og hvidt og blå
Det er landet hvor de rige har det godt

*Tekst og melodi:
Rasmus Hollerup*



Flyvemaskine-sangen

Prøv at kig' op på himlen
Ka' du se, der er fuld af hvide striber
Min far han siger, det er flyvemaskiner
Fordi de flyver så stærkt

Men jeg kan ikke forstå
At de er så små
Er der nogen, der tryller deroppe?
Ja jeg kan ikke forstå
At de er så små
Der er nogen der tryller!

Men jeg kan ikke forstå
At de er så små
Er der nogen, der tryller deroppe?
Ja jeg kan ikke forstå
At de er så små
Der er nogen der tryller!

Tekst og melodi: Clara Aaholm

